



Oktober is dé geschiedenismaand. Samen met honderden culturele organisaties, boekhandels, bibliotheken en programmamakers wordt één maand in het jaar geschiedenis onder de aandacht gebracht bij miljoenen Nederlanders.

Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak en Amici Insulae slaan dit jaar de handen ineen en organiseren samen een aantal activiteiten in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Zo is er een tijdelijke tentoonstelling in het Protestants Kerkje en zijn er diverse themarondleidingen georganiseerd.

Achter het rookgordijn



Voorafgaand aan de Maand van de Geschiedenis is gedurende de afgelopen maanden een aantal schilderijen uit het museum onder handen genomen bij Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) in Maastricht. Het gaat daarbij om schilderijen uit Kasteel Walburg. De schilderijen zijn door medewerkers van SRAL schoongemaakt en voor zover nodig gerestaureerd. Bij het schoonmaken bleek onder andere dat de schilderijen bedekt waren met een flinke laag nicotine/teer. Het resultaat van deze opknapbeurt mag er zijn: de kleuren spatten weer van het doek. Dit is goed te zien op bijgaande foto: rechts vóór en links na de restauratie.

Naar aanleiding hiervan hebben wij Marjolein Hupkes van SRAL bereid gevonden op maandagavond 21 oktober te komen vertellen over de restauratie en hoe de schilderijen hun oorspronkelijke aanblik weer hebben teruggekregen.

Bas Cretskens, lid van het conservatorsteam van het museum, zal daarna het achtergrondverhaal vertellen van de personen op de schilderijen.

Benieuwd naar het verhaal achter zo'n restauratie? Kom dan maandagavond 21 oktober luisteren naar Marjolein Hupkes, de restaurator van SRAL.

Programma "Achter het rookgordijn"
Maandag 21 oktober 2024
In het Streekmuseum Stevensweert/Ohé en Laak

19.00 uur Zaal open en ontvangst gasten

19.30 uur Marjolein Hupkes vertelt over de restauratie en beantwoordt vragen

20.30 uur Korte pauze met gelegenheid om de schilderijen in het museum te bekijken

21.00 uur Bas Cretskens vertelt over de achtergrond van de personen op de schilderijen

In verband met de organisatie verzoeken wij u om uw deelname vóór 17 oktober a.s. te melden via email: secretaris.amici.insulae@gmail.com

We hopen u te mogen verwelkomen op maandagavond 21 oktober!

Overige activiteiten gedurende de Maand van de Geschiedenis

- **Tentoonstelling "Oude vesting, nieuwe jas".**

In 2024 is de jongste renovatie van de kern van Stevensweert afgerond. Wie nu door de straten loopt en om zich heen kijkt, ziet verleden, heden én toekomst. Ontdek het verhaal van Stevensweert: een oude vesting in een nieuwe jas. De tentoonstelling is op een bijzondere locatie in het hart van de vesting: het eeuwenoude protestantse kerkje, ooit kasteelkapel en garnizoenskerk. Bezoek ook de kelder en daal letterlijk af naar het begin van Stevensweert! Ontdek ontstaan, ondergang én wederopstanding van het vestingstadje Stevensweert. De tentoonstelling is gratis te bezoeken. Openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 uur tot 16.00 uur van 5 t/m 27 oktober 2024 (behalve zaterdag 19 oktober).

- **Foto-wandeling door historisch Stevensweert**

De foto-wandeling met instructies is gratis af te halen aan de balie van het Streekmuseum. De routebeschrijving is ook te vinden op de website van Amici Insulae: www.amici-insulae.nl

- **Zondag 13 oktober: 13.30 - 15.00 uur "Een kijkje achter de schermen"**

Altijd al eens op een museumzolder willen kijken? Benieuwd wat er in het museumdepot ligt en waarom? Loop mee met de conservator van het Museum Stevensweert-Ohé en Laak en krijg een kijkje achter de schermen van het museum.

Gratis voor museumbezoekers met een geldig toegangsbewijs.
Aanmelden niet nodig.



- **Zondag 20 oktober: 13.30 uur "Echt nep in Stevensweert"**



In het oude vestingstadje Stevensweert lijkt het verleden nog tastbaar aanwezig. Maar klopt dat wel? Verken samen met de VVV-gids de historische kern en museum Stevensweert en ontdek wat echt is en wat nep.

Voor meer informatie over en aanmelden voor deze rondleiding klik [hier](#).

Vooraf reserveren is verplicht

Elk jaar zet de Maand van de Geschiedenis een thema centraal. Dit jaar is dat Echt nep.
Benieuwd wat dat betekent en wat er echt nep is op het Eiland in de Maas?
Kom ons dan vooral bezoeken en neem deel aan een van de activiteiten.

